

3.7 Doorsteek van de Amitgesketen



Route	Parkeerplaats Bonaigua – Gerberdal - Refugi Mataro - Coll Llac Glaçat - Coll d'Amitges - Refugi d'Amitges (- Meer van Sant Maurici)
Duur	Ongeveer 6 uur tot de Refugi Amitges (exclusief de beklimming van de top van de Amitges). De gemakkelijke afdaling van de hut naar Sant Maurici duurt dan nog circa 1 uur 15.
Zwaarte	Stijging ca 850 meter, dalen 350 m (tot Maurici 850 m). Deze wandeling vereist enige wandelervaring in alpien terrein, vooral wegens de blokkenvelden.
Kaart	Estany de Sant Maurici Encantats, Ed. Alpina 1:25.000.
Vervoer	Het handigst is om je 's morgens vroeg te laten afzetten op de Bonaiguapas en 's avonds te laten ophalen in Espot. De tweede optie is om met eigen auto naar de parkeerplaats op de Bonaiguaweg te gaan (bij de eerste skilift) en de auto daar na de wandeling op te halen met de Bus del Parc, die om 17.45 uit Espot vertrekt; dan is het aan te raden om niet later dan 8 uur met de wandeling te starten, zodat je je overdag niet hoeft te haasten. Je hebt bij deze wandeling altijd een taxi nodig van Sant Maurici naar Espot. NB Een taxi van Ref. Amitges naar Espot is duur en niet comfortabel.

Korte karakteristiek

Dit is een spectaculaire, interessante en pittige dagtocht. Na de aanloop van enkele uren door het idyllische Gerberdal met prachtige meren kom je in de overweldigende omgeving van de hoge, spitse Pic Basseiro, Pic d'Amitges en Tuc de Saboredo. Ze vormen een aaneengesloten bergketen met steile hellingen en aan de voet uitgestrekte blokkenvelden. Je steekt deze keten door via de Coll d'Amitges (2750 m), tussen de toppen van Amitges en Saboredo. Vervolgens daal je steil en over blokken af naar de Refugi d'Amitges en dan verder naar de grote meren Ratera en Sant Maurici.

Routebeschrijving

- De wandeling begint bij de parkeerplaats op de weg naar de Bonaiguapas, bij de eerste skillift, op ca 1900 m. Aan het begin staat een bordje: Mataró 3 uur. Het stuk naar de Refugi Mataró is bewegwijzerd met bordjes, steenmannen en oranjegroene strepen. Het zeer duidelijke pad loopt langs de helling tegenover de parkeerplaats schuin omhoog en draait dan het groene Gerberdal in.
- Na circa 40 minuten bereik je het eerste meertje. De route loopt rechts van het meer verder.
- Je volgt het pad tot een tweede meer en vervolgens door een rotsachtig landschap naar het grote meer Estany Gerber (2150 meter, 1 uur 30 vanaf de start)
- Vanaf Estany Gerber gaat het pad aan de linkerkant steil omhoog en loopt vervolgens langs het meer naar het zuiden. Dan volgt een korte wat lastiger passage: in de zuidoosthoek van het meer klim je over een zeer steil rotsachtig stuk omhoog, en als het flink geregend heeft moet je daarbij onder een soort waterval door.
- Je komt nu op een hoogvlakte met veel meertjes. Het pad loopt daar kronkelend tussendoor en klimt geleidelijk verder. Pas als je vlak bij de Refugi Mataró bent, zie je hem liggen: een oranje container op een hoge rots aan het Estany Illa. Je bereikt de hut (2474 m) ongeveer 3 uur na de start.
- Daal vanaf de hut af naar de twee meertjes ten zuidwesten van de hut. Dit pad is met gele strepen gemarkeerd (het begint achter de hut). Het pad loopt om de meertjes heen, kruist een blokkenveld en loopt vervolgens omhoog naar de Coll Llac Glaçat (op oude kaarten wel Coll Gerber genoemd) op 2587 m (0.45 uur vanaf de Mataró). Vanaf deze pas, waaronder ook in de zomer nog vaak sneeuw ligt, heb je naar het westen uitzicht op het massief met de gletsjers van de Aneto en Maladeta, het hoogste deel van de Pyreneeën.
- Neem op de pas het pad naar links, in zuidelijke richting. De Pic d'Amitges (2824 m) ligt links voor je. Het vervolg is een beetje zoeken. Als je wilt kun je de top beklimmen, maar de steenmannen leiden je onder de Pic door. Na zo'n 10 minuten krijg je zicht op het volgende stuk van je route: je ziet een grote rotskom voor je (met soms ook in de zomer nog sneeuw), met links de Pic d'Amitges en de graat die als een hoge muur van de Amitges wegloopt in de richting van de Tuc de Saboredo. Je ziet geen geprononceerde pas in die muur. Je houdt nu links aan in de richting van de graat en gaat via het gras omhoog. Er zijn steenmannen, maar je moet zelf je weg vinden tot bovenop de graat. Als je op de graat bent, volg je die naar rechts tot je een bordje Parc Nacional tegenkomt. Dit is de Coll d'Amitges (ca 0.45 uur vanaf Coll Llac Glaçat).
- Je daalt af aan de andere kant. Je loopt naar beneden over een goed begaanbare helling met gras en rots, ongeveer in zuidelijke richting. Zorg dat je de steenmannen volgt.
- Als je een stuk bent afgedaald, tref je de eerste gele paaltjes aan. Die leiden je over de blokkenvelden naar beneden, links om de Agullas d'Amitges heen (twee spitse punten). Op een gegeven moment zie je de Refugi d'Amitges ver beneden je liggen. Het pad is duidelijk. Het leidt je naar rechts, om het grote meer heen (dit stuk valt nog even tegen) en brengt je uiteindelijk bij de hut. De afdaling van de Coll d'Amitges tot de hut duurt 1 uur 30.
- Van de Refugi d'Amitges daal je over de weg naar het Estany Ratera. Je kunt vandaar verder over de weg afdalen naar Sant Maurici, maar ook het paadje nemen dat een stukje voorbij het Estany Ratera afdaald naar de waterval en doorloopt naar Sant Maurici (GR 11, rood-witte markering). De afdaling van de Refugi Amitges naar Sant Maurici duurt ongeveer 1 uur 15.