

4.3 Huttentocht Espot-Refugio JM Blanc-Refugio Colomina-Monesterodal-Espot (3 dagen)



Route	Espot – Refugio J.M. Blanc – Refugio Colomina – Collada de Peguera - Monesterodal - Sant Maurici (- Espot)
Duur	Overnachting in Refugio J.M. Blanc en Refugio Colomina Dag 1: 3,5 uur (stijging 1000m) Dag 2: 4 uur, Dag 3: 6 uur
Zwaarte	Gemiddeld.
Vervoer	De wandeling begint in Espot, 10 min van Lo Closó, ruime parkeergelegenheid. Je kunt ook met de Parcbus naar Espot. De laatste dag neem je een jeeptaxi van het meer San Maurici naar Espot. (lopen kost ruim 1,5 uur extra..)
Kaart	Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, beide kaarten. Editorial Alpina 1:25.000.

Korte karakteristiek

Gevarieerde tocht over duidelijke en goed bewegwijzerde paden met relatief korte dagetappes. Deze tocht is ook met kinderen met enige wandelervaring en een behoorlijk uithoudingsvermogen te doen. Hij begint bij Espot (1350 m) met een pad door het bos. Naarmate je hoger komt, wordt het terrein steeds opener en rotsachtiger. De klim van de eerste dag is lang, maar je hebt alle tijd voor ruime pauzes.

Het traject van de Josep Maria Blanc naar de Colomina blijft hoog, tussen de 2350 en 2650 meter. Beide hutten staan in een merengebied.

Op de laatste dag kom je moeilijker terrein tegen. Je daalt een steile puinhelling af die uitkomt op een uitgestrekt blokkenterrein. Daarna loop je door het prachtige groene Monesterodal terug naar het meer Sant Maurici.

Routebeschrijving

Dag 1: Espot - Refugio J.M. Blanc

- Je start in Espot (1350 m). Het pad begint boven het dorpje Espot, waar de weg naar Espot Esqui de beek kruist. Het is een GR-route; af en toe zul je roodwitte markering tegenkomen, en hogerop vooral steenmannen. Het eerste stuk loop je langs de beek, nogal steil, door het bos.
- Na circa 45 minuten kom je uit op een bergwei. Vandaar klim je verder door meer open terrein, langs een ruïne, met naar achteren mooi uitzicht op het Montcaubomassief en de Pica d'Estats.
- Je bereikt een vochtig plateau waar het pad met planken is verstevigd en vervolgens een meertje (2000 m). Je ziet de elektriciteitsdraden die naar het ski-oord Espot Esqui leiden.
- Bij de meertjes iets verderop (mooie rustplek) kom je op de 'pista', de weg die naar de hut J.M. Blanc (2350 m) loopt. Dit stuk over de pista kost nog een uur. De hut ligt mooi aan een meertje en je kunt er in het seizoen eten en de watervoorraad aanvullen. De hut heeft over 5 kamers verdeeld capaciteit voor 60 personen en beschikt over toiletten, douches en WIFI.

Dag 2: Refugio J.M. Blanc – Refugio Colomina

- Van de Refugio J.M. Blanc loop je in zuidwestelijke richting tussen de meren door, over een stuwdam, en verder door het merengebied met korte klimmetjes en afdalingen in de richting van de Collada de Saburó. Het terrein is niet zo overzichtelijk. Er zijn meer meertjes dan op de kaarten staan en de paden lopen ook niet precies zoals op de kaarten ingetekend. De hele route is echter keurig aangegeven met steenmannen en gedeeltelijk met gele paaltjes. Als je die maar blijft volgen, kun je niet verdwalen. De beklimming van de Collada de Saburó (2635 m, het hoogste punt van de tocht) valt erg mee.
- Vanaf de pas kun je als extraatje de top van de Saburó van 2900 m nog beklimmen: steil, maar niet al te moeilijk en met een mooi uitzicht boven. Dit kost je ongeveer 1,5 uur.
- De afdaling aan de andere kant van de pas gaat over rotsblokken en langs de steile helling aan de oostkant van het Estany Saburó. Voor mensen met weinig wandelervaring of hoogtevrees een beetje lastig, maar niet gevaarlijk. Er verschijnt hier wat meer roodwitte markering.
- Na het Estany Saburó ga je rechtsaf (over de stuwdam of onder de dam langs) en zie je een bordje dat de richting van de Colomina aangeeft. Er volgt een korte steile afdaling en dan een eenvoudig maar nog vrij lang laatste stuk langs de westkant van het Estany de Mar en het Estany Colomina. Het is niet nodig tussen de twee meren nog omhoog te klimmen zoals de GR-markering aangeeft, je kunt gewoon het pad langs de oever volgen.
- De Refugio Colomina (2400 m) ligt aan de oostkant van het gelijknamige meer, anders dan op de kaart van Editorial Alpina staat. Ook een tamelijk kleine hut, met een vrolijk licht interieur, WC en douche en een aantal slaapzaaltjes voor circa tien personen.

Dag 3: Refugio Colomina – Sant Maurici

- Je loopt vanuit de Colomina het laatste stuk van de route van de vorige dag terug, langs de meren Estany Colomina en Estany de Mar.
- Na de steile beklimming met de traptreden vind je, nog voor de stuwdam, een bordje dat je de route naar de Collada Peguera wijst: noordwestelijke richting. Deze route is met steenmannen gemarkeerd. Er zit één korte enigszins gevaarlijke passage langs een steile rotswand in, maar verder loop je gemakkelijk de pas op.
- Bij het bordje Parc Nacional op de pas begint de zeer steile afdaling langs een puinhelling. Er is een pad met veel haarspelden uitgezet, gemarkeerd met steenmannen.
- Als de helling minder steil wordt, gaat het puin over in een groot blokkenveld. Er zijn meer routes denkbaar, maar midden door het gebied is een met steenmannen gemarkeerde route.
- Dit terrein eindigt in een soort kam, waar je aanvankelijk niet overheen kunt kijken. Als je op de kam staat, zie je het Monesterodal voor je liggen. Er zijn nu twee routes mogelijk. De eerste gaat min of meer naar rechts, waar je over een groener en beter beloopbaar terrein verder afdaalt en op een plateau bij een zeer grote steenman het pad oppikt dat uit zuidoostelijke richting van de

Collada Monestero af komt. De tweede gaat meer rechttoerechtaan naar beneden. Beneden op de bodem van het dal staat een wegwijzer die wandelaars voor de Peguera in zuidelijke richting en voor de Monestero in zuidoostelijke richting stuurt. Daar kom je dus in beide gevallen uit.

- Het vervolg van de wandeling gaat – nog circa 2 uur – door het prachtige, afwisselende Monesterodal. Meertjes, meanderende beken en allerlei soorten bloemen. Het overduidelijke pad brengt je bij de Refugio Ernest Mallafré, waar je iets kunt drinken, en tien minuten daarna bij de taxiparkeerplaats bij Sant Maurici. Tot acht uur 's avonds komen hier taxi's die je naar Esport brengen.